



# De Opsteker 2021



## SAMENSTELLING BESTUUR



Bestuursleden:	
Voorzitter	Alwin Koks
Secretaris	Richard Smit
Penningmeester	Roy Witte
Wedstrijdleider Zoet	Jan Nijgh
Wedstrijdleiders Zout	Vacant. Wordt waargenomen door Arie van Bree & Aad Segboer



## INHOUDSOPGAVE

Samenstelling bestuur.....	2
Van de voorzitter.....	4
Jaarverslag 2021, HPSV afdeling Sportvissen, secretariaat. ....	6
Jaarverslag 2021, HPSV afdeling Sportvissen, wedstrijdsecretariaat zoutwater.....	8
Jaarverslag 2021, HPSV afdeling Sportvissen, wedstrijdsecretariaat zoetwater.....	10
18 juni 2021, zoutwater, Westhavenkade Vlaardingen.....	12
24 juni 2021, zoetwater, Kanaal door Voorne.....	15
9 juli 2021, zoetwater, Amstel Drechtkanaal.....	17
20 juli 2021, zoutwater, Rozenburg.....	23
30 juli 2021, zoetwater, Noordhollands kanaal.....	24
12 augustus 2021, zoetwater, Vlaardingse Vaart.....	26
18 augustus 2021, zoutwater, Pernissehoofd.....	28
20 augustus 2021, zoetwater, Kanaal door Voorne.....	29
25 augustus 2021, zoutwater, Velzen Zuid.....	33
1 september 2021, zoutwater, Pernissehoofd.....	36
15 september 2021, zoetwater, Amsteldrecht kanaal.....	38
21 september 2021, zoutwater, Hoek van Holland.....	39
1 oktober 2021, zoetwater, Heimanswetering.....	40
15 oktober 2021, zoutwater, Schiedam.....	42
26 oktober 2021, zoetwater, het Amsteldrecht kanaal,.....	45
5 november 2021, zoetwater, koppelwedstrijd NH-kanaal Landsmeer.....	47
13 november 2021, zoetwater, NH-kanaal Landsmeer, de Snertwedstrijd.....	50
16 november 2021, zoutwater, Kijkduin.....	53
14 december 2021, zoutwater, Pernissehoofd, de Snertwedstrijd.....	55

Wederom was het een jaar met aanpassingen door de Corona. Ik denk dat we vorig jaar allemaal goede hoop hadden dat we er een heel stuk minder last van zouden hebben in 2021 als het over de verschillende maatregelen gaat die genomen zijn en moesten worden genomen.

Helaas!! Zoals al snel aan het begin van 2021 duidelijk werd konden we in januari 2021 geen jaarvergadering houden (die we later alsnog in juli 2021 konden houden). We hebben daardoor ook het voorgestelde wedstrijdprogramma voor 2021 niet met jullie kunnen bespreken en hebben dat vervolgens, met de nodige toelichting over het waarom, aan jullie toegezonden als het vaststaande schema. Gelukkig was hiervoor volop begrip en hebben wij daar ook geen aanmerkingen over gekregen. Dank daarvoor.

We konden vervolgens niet van start met onze competities. Wedstrijden waren voor onbepaalde tijd verboden en die termijn werd steeds opgerekt. We hebben moeten wachten tot halverwege de maand juni 2021 toen het sein gelukkig weer op groen ging en we onze wedstrijden konden gaan vissen. Door Jan Nijgh, Arie van Bree en Aad Segboer is er vervolgens alles aan gedaan om het wedstrijdschema aan te passen om alsnog een waardige competitie aan te kunnen bieden en te vissen. Dat is wat mij betreft prima gelukt en ik wil hen daarvoor dan ook heel erg hartelijk danken.

We hebben vervolgens vanaf 24 juni 2021 de eerste wedstrijd kunnen vissen en hebben gelukkig ons hele wedstrijdprogramma, tot halverwege december, uit kunnen vissen. Dit was tot vlak voor het tijdstip dat er helaas weer nieuwe maatregelen genomen moesten worden door het oploeiende virus. Ten tijde van het schrijven van dit stuk proza is het dus weer de vraag hoelang de beperkende maatregelen nu weer gaan duren.

Tijdens de laatste wedstrijden van 2021 waren de maatregelen zodanig teruggeschoefd dat we de anderhalve meter afstand los mochten laten (ook al bleek dat later van korte duur te zijn geweest). Hierdoor konden we voor en na de wedstrijden weer gezellig bij elkaar komen aan de waterkant en konden de contacten dus weer aangehaald worden.

We konden weer gezamenlijk een drankje nuttigen. Ook hebben we daardoor dit jaar weer kunnen genieten van de overbekende erwtensoep van Wim waarvan weer volop genoten werd. Dat zijn toch de dingen die er echt bij horen bij onze vereniging, die gezelligheid.

Helaas kon de BBQ voor de tweede keer op rij geen doorgang vinden. We hopen dat het in 2022 wel weer kan maar ..... afwachten maar weer.

Gelukkig hebben we afgelopen jaar, zoals we ook aangekondigd hadden, toch nog twee extra visdagen kunnen organiseren, buiten de competitie om. Dit omdat we toch wilden proberen, door al het gemis aan verenigingsgevoel, iets extra's te doen met elkaar. Voor de zoutwaterliefhebbers is een bootvisdag gehouden in Vlissingen en voor de zoetwaterliefhebbers een koppelwedstrijd in Landsmeer. We hopen dat we het komend jaar ook weer wat extra dagen kunnen organiseren want hier hebben we wel mooie plannen voor. Dit zullen we jullie voorleggen en met jullie

bespreken op de jaarvergadering. In de hoop dat we die eind januari ook daadwerkelijk kunnen houden.

De plannen zijn er wel. We zullen alleen wederom moeten afwachten hoe een en ander zich verder ontwikkelt met betrekking tot de corona-perikelen.

Waar het bij het zoetwatervissen een redelijk aantal vissers blijft die aan de wedstrijden meedoen konden we dat over het zeevissen helaas niet zeggen. Helaas zijn er nogal wat leden onder de zoutvissers die het afgelopen jaar veel hinder hebben ondervonden door verschillende medische oorzaken. Hierdoor stonden we dit jaar meerdere keren met 3 of 4 man aan de waterlijn.

Als eerste hoop ik natuurlijk dat de betreffende leden het komende jaar weer een stuk gezonder zullen zijn. Waar ik ook op hoop is dat eenieder nog eens goed om zich heen kijkt of bij zichzelf te raden gaat of hij nog iemand kent die het misschien toch ook wel leuk zou vinden om de HPSV als lid te komen versterken en mee zou willen vissen.

Uiteraard moet hij of zij dat vooral doen omdat het gezellig is (wat een belangrijk uitgangspunt is binnen onze afdeling) en omdat het leuk is om met anderen een wedstrijd te vissen.

We zouden wat nieuwe aanwas erg goed kunnen gebruiken.

Rest mij nu niets anders dan wederom de hoop uit te spreken dat we zo snel mogelijk weer naar "normaal" zouden kunnen overschakelen. Dat we weer, verdeeld over een heel jaar, onze verenigingsactiviteiten kunnen uitvoeren en veel visplezier kunnen beleven.

Met als allerbelangrijkste natuurlijk dat we vooral gezond mogen blijven in 2022.

Hou vol en let op elkaar.

Groet,

Alwin Koks

Voorzitter HPSV-Sportvissen



Beste visvrienden,

Beste leden namens de secretaris ook dit weer een jaarverslag van de HPSV afdeling vissen over het jaar 2021.

Het jaar 2021 was wederom een bijzonder jaar te noemen. We hadden nog steeds te maken met het Corona virus wat Nederland en de vissers in zijn greep heeft gehouden.

Het bestuur had voor dit jaar voor zowel de zout- als de zoetcompetitie mooie wateren en locaties samengesteld. Echter kon dit niet in de Algemene Leden Vergadering ingebracht worden om te bespreken, omdat het door de toen geldende maatregelen, niet mogelijk was om een vergadering te houden. Wanneer de competitie wel van start kon gaan, was om echter onbekend.

Op het moment dat de wedstrijdvergunningen waren aangevraagd en de meeste goedkeuring binnen waren en de competitie van start zou gaan zat Nederland nog in een Lockdown. Het gevolg hiervan was dat alle goedkeuringen op hold gezet waren. Dus er konden nog geen wedstrijden gevestigd worden.

Het gevolg hiervan was dat de competitie voor de eerste zoutwedstrijd voor de zoutcompetitie pas op 18 juni kon aanvangen en dat de eerste wedstrijd voor de zoetcompetitie pas op 24 juni kon aanvangen. Maar er kon in ieder geval gevestigd worden. We moesten er toch niet aan denken dat er geen competitie gevestigd kon worden dit jaar.

Maar gevestigd is er dit jaar en er zijn mooie resultaten gehaald. Dit zal in de jaarverslagen van de wedstrijden duidelijk worden.

De vissers die deelnamen aan de NPSB wedstrijden hebben deelgenomen aan losse wedstrijden. Er was ook dit jaar geen competitie. Wel waren er 2 Nederlandse Kampioenschappen. De vissers die hebben deelgenomen aan deze wedstrijden hebben van zich laten horen. Jan zal in zijn verslag hier verslag op terug komen.

De wedstrijdleiders zout en zoet hebben een uitgebreid verslag geschreven en deze zal worden opgenomen worden in de Opsteker. Ik zal hier verder dus ook geen aandacht aan besteden.

Door het Corona virus heeft het EK in Duitsland dit jaar niet door kunnen gaan en dit wordt verplaatst naar 2022. Het zal ook dit jaar plaatsvinden in Duitsland, mocht Corona geen spelbreker zijn.

Op dit moment, als het verslag geschreven wordt, zit Nederland wederom in een Lockdown en is Nederland nog niet verlost van het Corona virus. Laten we hopen dat iedereen gezond blijft.

Het bestuur is weer druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen (2022) dat voor ons ligt en de wedstrijden zullen worden aangevraagd, mits de leden hiermee akkoord gaan op de Algemene Leden Vergadering.

Het wedstrijdschema voor zowel de zout- als zoetcompetitie zal tijdens Algemene Leden Vergadering aan jullie worden aangeboden.

Het aantal leden van onze vereniging is nagenoeg gelijk gebleven. We kunnen Bart en Dirk als nieuwe leden bij de HPSV verwelkomen. Bart en Dirk namens het bestuur van harte welkom.

Door de eerdergenoemde Corona virus en Lockdown heeft de jaarlijkse BBQ het afgelopen jaar ook niet door kunnen gaan. Hopelijk zal deze dit jaar wel doorgaan.

Voor de volledige uitslagenlijst van de zout en zoetcompetitie verwijs ik jullie naar een andere plek in deze "Opsteker" en naar de HPSV site: [www.hpsv-vissen.nl](http://www.hpsv-vissen.nl)

Namens het bestuur wens ik jullie een gezond en een visrijk 2022 toe.

Met vriendelijke visgroet,

Richard Smit

Secretaris HPSV afdeling sportvissen



Blessures en Corona waren twee woorden/begrippen die in de zee/zout competitie 2021 van de afdeling vissen van de HPSV de boventoon voerden. Door de beperkingen opgelegd door Rutte en compagnons, werd de 1e zout/zee wedstrijd pas op 18 juni 2021 gevestigd.

Het was ook één van de drie wedstrijden met het hoogste aantal deelnemers, namelijk 6.

Dat is 55 procent van het aantal dat in de analen van de afdeling vissen als zee/zoutwater visser geregistreerd staat.

Er werden ondanks spelbreker OMT toch totaal 9 wedstrijden in deze competitie 2021 gevestigd. Met de wedstrijden 6 en 7, in Hoek van Holland en Schiedam, elk qua het aantal van 3 deelnemers als dieptepunt! Chapeau voor die diehards.

De wedstrijd met de meeste meters gevangen vis was de laatste. Er werd 14 meter en negentig centimeters gevangen. Het minst werd er gevangen in de tweede wedstrijd. Slechts 25 centimeter was de lengte die boven water kwam. Jammer genoeg waren er nogal veel blessures in 2021. Piet Hermes die al geruime tijd tobt met een ernstige ziekte, wellicht kan het bestuur daar iets over melden. Kees Klerks die letterlijk werd verrast met een lekkende aorta. Sjors Verburg die nog te jong is om gebruik te maken van zijn prépensioen. Da's eigenlijk geen blessure Sjors! Hans van Vliet die het helaas letterlijk niet meer goed ziet. dat gaat toch wel goed komen toch! Hans? Aad Segboer die zijn poot letterlijk een poosje moet stijfhouden. Jillis van Koutrik die anderszins gebonden is, En ikzelf? Ik heb een geldige reden. Bij mij is op 5 niveau's een vernauwing en daardoor beknelling van de zenuwbaan in mijn wervelkolom vastgesteld. Ik ben inmiddels aan 3 niveau's geopereerd en hoop in 2022 kracht genoeg op te kunnen bouwen om de pieren, zagers of ander aas het zilte nat in te kunnen werpen.

Niet alles is negatief geweest in 2021, want we hebben een nieuwe deelnemer aan de zout/zee competitie mogen verwelkomen. Dirk van Oostayen is zijn naam. Hij viste bij zijn 1e deelname in Kijkduin al gelijk een 3e plek.

Ook is inmiddels de planning voor het nieuwe seizoen gemaakt en goedgekeurd. De nummers 1, 2 en 3 van de zout/zee competitie 2021 zal op de ALV in 2022 worden bekend gemaakt, vermits die kan worden gehouden! De deelnemer die de grootste vis (48 cm) heeft gevangen zal dan ook in de bekende schijnwerper worden geplaatst.

Ik moet nog vermelden dat er in de zomer nog een bootvisdag op de Westerschelde is georganiseerd waaraan door het bestuur een donatie is geschonken, zodat het pp betaalbaar werd. Er werd jammer genoeg hoegenaamd niets gevangen maar we hadden na afloop wel allemaal blauwe schoenzolen.

Saillant detail; ik hoorde vandaag 16-12-'21 dat het eten van in de Westerschelde gevangen vis, met daarin de hoge concentratie van de stof PFAS, wordt afgeraden.

Wellicht wordt er in 2022 door een vrijwilliger weer een bootvisdag georganiseerd maar dan graag

op de Noordzee. Ook is het verzorgen van de snert door Wilbert van Biezen nog het vermelden waard. Ik spreek nog de hoop uit dat in 2022 meer zee/zout vissers gaan meedoen aan deze competitie. Dus maak je partner/vriend/vriendin/collega/vismaat bekend met de afdeling vissen van de HPSV en dan vertel ik hem/haar de ultieme tip, niet over de blauwe schoenzolen, maar wel over het paarse paard.

De deel-organisatoren van deze competitie

Aad en Arie

HPSV afdeling sportvissen, zoutwater.



Ook dit jaar weer een jaarverslag van het afgelopen seizoen.

Doordat dit de eerste keer is dat ik dit doe zal het wel verschillen van wat u al de jaren hiervoor van Wim gewend was.

De HPSV competitie,

Gelukkig heeft het bestuur ervoor kunnen zorgen dat er een complete competitie gevist kon worden van 9 wedstrijden.

Er was een hoop gepuzzel voor nodig om dit voor elkaar te krijgen maar het is gelukt.

En met welk een resultaat! 373,975 kilo dat is bijna 37 kilo meer dan het seizoen 2019 (waarbij een volledige competitie gevist is)

Eindelijk konden we op 24 juni 2021 beginnen met de eerste wedstrijd aan het Kanaal door Voorne, dit is voor de meeste visser een bekend water en levert vaak goede gewichten op. Om eerlijk te zeggen viel het voor de meeste een beetje tegen met maar 1 visser boven de 15 kilo en maar 1 visser boven de 10 kilo, maar goed gedaan Roy en Kees.

Zo dat was de eerste wedstrijd, nee ik ga niet alle wedstrijden beschrijven.

Wel een korte beschrijving van de wedstrijdwateren.

3 keer Amsteldrecht, lekker dichtbij en vaak een goede visserij. Het hoogste jaargewicht komt daar dan ook vandaan. Gefeliciteerd met je record Alwin, ruim 21 kilo dat is een mooie prestatie.

2 keer Kanaal door Voorne, 2 keer het Noord Hollandskanaal, 1 keer de Heimanswetering en 1 keer de Vlaardingsevaart. Allemaal mooie wateren met hun eigen specialisten zodat er niet 1 winnaar is, maar dit seizoen waren het er 5 verschillende winnaars.

Ook was het een feit dat er dit seizoen een paar ongeregelheden waren die ik maar niet noem. We zullen het maar de leercurve noemen voor de wedstrijdleader.

Het feit dat iedereen zich aan de Covidregels heeft gehouden doet ons ook zeer verheugd stemmen.

De oplossingen die aangedragen zijn omtrent de loting waren geweldig en werkte ook goed.

Jammer is wel dat van onze gasten zowel Jordy (1 wedstrijd) als Ron (0 wedstrijden) helaas niet meer wedstrijden konden vissen. Wel wil ik Dirk, Willem en Bart van harte bedanken voor hun interesse voor onze club. Welkom heren! We hopen jullie volgend seizoen weer te verwelkomen.

De koppelwedstrijd is door de vissers behoorlijk positief ontvangen en als er vóór gestemd gaat worden tijdens de vergadering zal er volgend jaar weer een koppelwedstrijd worden georganiseerd. Dan kunnen we gelijk bespreken wie er aan mee mogen doen.(bv ook niet leden)

Dan de prestaties bij de NPSB. Ja heren de mannen hebben weer van zich laten spreken Kees en Richard beide een derde plaats tijdens de Nederlandse Kampioenschappen vaste hengel en vrije hengel. Ook enkele individuele prijzen zijn gewonnen tijdens de losse wedstrijden van de NPSB. Chris heeft als enige meegedaan aan de wedstrijd georganiseerd door de NPSB bij een commercial. Helaas heeft hij geen potten kunnen breken maar voor de geïnteresseerden; in 2022 wordt er weer een georganiseerd.

Helaas werd ook er in 2021, vanwege Covid19, wederom geen Europees Kampioenschap gevist en staat er nu 1 gepland voor 2022 in het Duitse Brandenburg. (Silokanaal)

Als laatste wil ik toch nog even terugkomen op de hulp die ik dit jaar van zowel van Wim als van het bestuur heb gehad.

Wim dat jij ondanks je afscheid toch 's-morgensvroeg langs de waterkant was om te helpen bij het uitzet van de nummers en het voorzien van de nodige adviezen het gehele seizoen door BEDANKT. Alwin, Roy en Richard bedankt voor alle geduld en positieve adviezen, blijf dat vooral doen en daar waar er verbeteringen nodig zijn benoem ze gewoon daar kunnen we alleen maar beter van worden.

Veel strakke lijnen Vissers.

Jan Nijgh

Wedstrijdsecretaris zoetwater,

Gelukkig, gelukkig, het was zover. Eindelijk mochten we onze eerste wedstrijd voor de competitie 2021 gaan vissen nadat de versoepelingen van de coronamaatregelen dat weer mogelijk maakten. We hadden er een lange tijd op moeten wachten nadat de wedstrijden vanaf oktober 2020 opnieuw verboden waren. Nadat we in 2020 de competitie pas in juli 2020 konden aanvangen moesten we die competitie dus vroegtijdig weer beëindigen.

Ik hoop uiteraard dat we ons aangepast schema voor 2021 nu wel geheel kunnen vissen. We zullen het mee gaan maken.

Het was vandaag tevens de eerste wedstrijd onder de bezielende leiding van het tweemanschap Arie van Bree en Aad Segboer. Arie heeft de voorbereidingen gedaan met de afhandeling van het programma en Aad neemt de honneurs voor zijn rekening tijdens de wedstrijden. Nou, ik kan zeggen dat het allemaal prima verliep.



We gingen vandaag naar de Westhavenkade te Vlaardingen. Zes vissers, te weten Arie van Bree, Aad Segboer, John Koolhoven, Paul van Oijen, Hans van Vliet en ondergetekende, waren vol ongeduld naar de waterkant gekomen om eindelijk weer eens gezamenlijk langs de waterkant te gaan staan en elkaar te treffen. Helaas moesten er nog leden afzeggen in verband met vakantie en werk of in verband met het herstellen van een operatie zoals Kees Klerks. Die wensen we hierbij nog een heel goed herstel toe en ik heb begrepen dat het wel de goede kant op gaat gelukkig. Ik hoop dat we de volgende keer dus nog weer wat meer mensen aan de waterkant zullen treffen.

De sfeer zat er wel weer gelijk goed in en ik had ook niet anders verwacht eerlijk gezegd. Er werd weer gezellig, op de juiste afstand, bijgepraat. Gelukkig waren we allen voor wat betreft de corona gezond gebleven tot nu toe.

Op deze stek is meestal wel goed tong te vangen in de juiste tijd. Zou dat vandaag ook al zo zijn?

Het zou een mooie dag worden met een temperatuur van 18 tot 23 graden. Niet te veel zon, weinig wind en droog. Dat kwam helemaal uit en was heerlijk. Nadat ieder zijn plekje gekozen had en de hengels opgetuigd waren konden we om 8 uur de eerste zoute pieren richting de petrochemische industrie van de Europoort gooien. Of iemand van ons dat te enthousiast gedaan heeft weet ik niet maar niet veel later klonk er een alarm vanaf de overzijde van Het Scheur dat nogal een tijdje aanhield. Vuurwerk hebben we gelukkig niet gekregen.

Het duurde vervolgens niet eens zo heel erg lang totdat John als eerste een hele mooie zeebaars ving. Na meten bleek deze 38 cm te zijn. Dat was een mooi begin en misschien wel gelijk de winnaar van de prijs voor de grootste vis? Ja, ja, er werd wel een grotere vis gevangen maar niet alle vissen tellen mee waarover later meer.

Voor John zou het vervolgens wel een hele poos duren voordat hij een volgende vis zou vangen terwijl hij iedereen om hem heen wel eens wat zag vangen. Eerst was het Paul die een botje ving en was ik zelf ook aan de beurt om een mooie bot te vangen. Vervolgens werd er om beurten door eenieder wel een visje gevangen. Arie, Aad en Hans vingden ook allen botjes, zonder dat het wild werd. Paul was vervolgens de eerste die een tong ving en Aad zou er vervolgens ook nog 2 vangen. John was intussen (meestal start de diesel op vanaf een uur of elf) op gang gekomen en ving ook nog zijn visje.

Ondertussen vond Hans van Vliet het noodzakelijk om tot twee keer toe een paling te vangen, waarvan de eerste een mooi lengte had en behoorlijk dik was. Hoe het kan weet ik niet maar Hans heeft er een handje van om altijd een vissoort te vangen waarvan hij weet dat hij niet mag tellen. Waarom hij dat toch altijd doet weet ik niet maar stiekem denk ik dat hij het leuk vindt om mij een beetje op stang te jagen, haha. Jammer Hans maar het was wel een mooie vangst.

Na afloop waren de resultaten snel bekend want de aantallen waren nou niet heel groot. Aad had met 6 vissen de meeste vissen gevangen, daarna ging het naar 4, 3 en 2 stuks.

Aad werd de eerste winnaar dit seizoen met een totaal van 145 cm. John Koolhoven werd 2e met 112 cm en ondergetekende dus 3e met 79 cm. Aad en John van harte gefeliciteerd.

Het was heerlijk om weer een wedstrijd met de anderen te kunnen vissen. Zoals gezegd kunnen we hopelijk dit jaar verder alle geplande wedstrijden lekker vissen maar met de Indiase virusvariant in opkomst weet je het maar niet en kon het nog wel eens lastig curry-eten worden. Wie wel nog lekker kon eten na deze wedstrijd was Paul want hij kreeg ook de 2 tongen van Aad nog mee zodat hij toch een lekker maaltje heeft overgehouden aan deze dag.

Kijk alweer uit naar de volgende zoute dag!

Groet,

Alwin.

	Klassering	Lengte
Aad Segboer	1	145
John Koolhoven	2	112
Alwin Koks	3	79
Paul van Oijen	4	71
Arie van Bree	5	63
Hans van Vliet	6	59



De kop is er weer af.

We moesten er wel weer en hele poos op wachten maar eindelijk 24 juni 2021 mochten we weer in wedstrijdverband naar de waterkant.

En mocht ik het vorige seizoen afsluiten met een verslag nu mag ik er mee openen.

Voor alle ingewijden is het dan al duidelijk dat ik derde ben geworden tijdens deze wedstrijd die gevist werd aan het Kanaal door Voorne, op de daar welbekende steigertjes, deze zijn echt keurig vervangen voor prima nieuwe.

Dit was ook de eerste wedstrijd die onder de bezielende leiding van Jan Nijgh is gehouden. Jan ik hoop dat er nog héééééél veel mogen volgen en dat je er een hoop plezier aan mag beleven.

Jan had samen met zijn vrouw de loting thuis al gedaan en Kees Kerkhof mocht naar de kopstek en Roy Witte had het staartnummer, nr. 10.



Wat de deelnemers ongetwijfeld ook is opgevallen is dat er vanen zijn aangeschaft om de kop en staartplaatsen mee aan te geven.

Voor deze eerste wedstrijd hadden we afgesproken dat ik Jan nog een keer zou vergezellen bij het uitzetten. Nou is dat met de steigertjes al helemaal geen probleem en door het helaas geringe deelnemersaantal konden er steeds 2 steigers worden overgeslagen voor de volgende plek, een kind kan de was doen dus.

Vanaf 06.15 uur kwamen de deelnemers aan op het parcours en zochten hun stekkie op die ze vanaf 06.30 uur op konden gaan bouwen.

Uiteraard werden alle soorten technieken ingezet, vaste stok, feeder en Picker kwamen bijna bij iedereen uit het foedraal. Voer in orde maken een beetje knipwerk zo links en rechts en dan maar wachten op het beginsignaal voor de competitie 2021.

Nu zullen er best wel deelnemers zijn die minder lang op hun eerste aanbeet hebben moeten wachten dan ik maar bij mij werd het over negenen voordat ik mijn dobbertje mooi zag weglopen.

Ik was begonnen met de feeder op 3 kwart daarna het pickertje kortbij en toen toch maar de stok erbij gepakt met dus de eerste aanbeet van de dag na bijna 2 uur vissen. Dit leverde helaas nog geen vis op hier moest ik na een uur toch weer voor teruggrijpen naar de feeder. Jullie begrijpen het al, best een taaie ochtend.

Maar gelukkig viel er vanaf dat moment meer te beleven en zat er af en toe beweging in de top of op de pen, maar nog steeds niet wild en dat werd het helaas ook niet. Mijn eindresultaat waren 7 vissen op 6,5 uur vissen maar wel een mooi gewicht van 9.065 gr. dit is dan wel inclusief ongeveer 850 gram voor het weegnet dat bij iedereen is meegewogen.

Kees kon de kopstek mooi waarmaken en werd keurig 2de met 13.790 gr. en Roy deed het op staart nog net wat beter en won de wedstrijd met 16.690 gr.

Helaas heeft niet iedereen het einde van de wedstrijd gehaald, Aad Segboer moest door lichamelijk ongemak afhaken maar wist nog wel 5de te worden. Verder kwam Richard Smit nog even buurten, meedoen is even geen optie met de problemen met zijn vinger, gebroken en verbrijzeld.

Sterkte met het herstel en we hopen je spoedig weer met een hengel te zien Richard.

Dan ook nog een hartelijk welkom aan een nieuw lid, Willem Verwaal, Willem viste in het verleden bij Delft en ik heb ooit (1992) een E.K. reisje naar Versailles met hem mogen maken.

Welkom bij de club Willem en veel visplezier gewenst.

Nou dit was dan het verslag van de eerste wedstrijd in een hopelijk verder ongestoord seizoen. Ik wens jullie allemaal nog veel plezier en veel vis toe.

Met een vriendelijke visgroet,

Wim Klerks

	Klassering	Gewicht
Roy Witte	1	16690
Kees Kerkhof	2	13790
Wim Klerks	3	9065
Hans Snels	4	6775
Aad Segboer	5	4065
Jan Nijgh	6	1040
Chris van Trierum	7	1005
Willem Verwaal	8	925
Jan Wink	9	855
Alwin Koks	10	850

De (pas) tweede wedstrijd van het jaar is gevist in het heerlijke Amstel Drechtkanaal

Wat blijft dat toch een heerlijke plek... Bijna altijd wel vis voor iedereen, som veel, soms weinig, maar in iedere geval mooi, redelijk landelijk zitten. Een enkele keer vervloek je wel het verkeer dat achter je rijdt. Er zitten som echt idioten bij die met, denk ii, 100 km per uur langs rijden....

Maar toch. Een prachtige plek.



Beginnen met het einde voor ogen... Dus gelijk maar een deel van de uitslag verklappen: Ik ben derde geworden in deze wedstrijd dus aan mij de beurt om een wedstrijdverslag te schrijven.

Meestal is dat niet zo'n ingewikkelde zaak, maar in deze Coronatijd wat lastiger.

Normaal gesproken komen we bij elkaar voor de loting en drinken we na de wedstrijd met elkaar nog een watertje (of biertje/frisdrankje, maar dat is ook voor het grootste gedeelte water, toch?) De loting gebeurt nu de avond van tevoren en na de wedstrijd is het inpakken en wegwezen.

Niet leuk, maar het moest nog maar even zo. Jammer is dat je weinig van je medevissers te horen krijgt. Je kan dus niet zoveel wetenswaardigheden kwijt in je verslag.

Het weer was die dag, zoals meestal deze tijd van het jaar, ideaal om te vissen. Beetje zon, klein beetje wind.

Zoals altijd in dit water is het weer de vraag waar je nou wijs aan doet. Feeder, vaste stok, allebei en dan afwisselen uiteraard? Ik kan altijd slecht kiezen. Meestal wed ik op alle paarden. Of dat nou echt verstandig is blijft de vraag.



Dus, voerplek op een meter of 10 voor de vaste stok, op 20 meter een plek en één bijna aan de overkant voor de feeder. Bij aanvang van de wedstrijd flink aangevoerd met schraal voer op de vaste stok plek met over de plek verspreid een klein beetje casters en maden.

Op de 20 meter stek een paar korven met voer, casters en maden en aan de overkant voer, casters maden maar daarbij ook wat geknipte wormen.

Na deze voercampagne begonnen met de vaste stok. Al snel wat kleine vis dus mooi van de nul.

Na een half uurtje wat extra korven met geknipte worden en casters voor de stek aan de overkant. Mijn strategie was om dit daarna nog een tijdje met rust te laten zodat de brasems rustig de voerplek konden gaan ontdekken.

Mooie strategie hoor, dat wel 😊, maar uiteindelijk heb ik deze dag slechts 1 vis, een ruisvoortje, op die plek gevangen....

Het meeste heb ik gevangen op de feeder op 20 meter en nog wel wat mooie vissen op de vaste stok. In het verleden ging ik nog wel eens wandelen tijdens de wedstrijd en wist je een beetje hoe de vangsten bij de anderen ervoor stonden, maar ja, Corona... Dit is niet gewenst...

Uiteindelijk had ik voor mezelf een mooie visdag met een aardig netje vis van, naar later bleek, ruim 5,5 kilo.

Ik had werkelijk geen idee hoe de anderen ervoor stonden.

Ook het wegen is dit jaar natuurlijk weer even anders dan andere jaren. Ik hoorde ik dat Alwin flink had toegeslagen met bijna 13 kilo!! Echt een mooie uitslag!! Chris was tweede doordat hij ruim 8,5 kilo in zijn leefnet had weten te brengen.



Voor de volledigheid hieronder de hele uitslag.

11 deelnemers, totaal 50,53 kg. Dat betekent ruim 4,5 kg per deelnemer gemiddeld. Dat is niet bij elke wedstrijd het geval. Mooie dag dus!!!

	Klassering	Gewicht
Alwin Koks	1	12920
Chris van Trierum	2	8620
Roy Witte	3	5560
Arie van Bree	4	5120
Wim Klerks	5	4670
Aad Segboer	6	3630
Kees Kerkhof	7	2930
Hans Snels	8	2300
Gerard Bakker	9	2270
John Koolhoven	10	1900
Jan Nijgh	11	650

Roy Witte

De zoon van Jan Nijgh is een enthousiast fotograaf. Hij had er vandaag zin in en heeft iedereen zo'n beetje op de foto gezet. Dus hierna een flink aantal foto's van de deelnemers...







Een geplande zeevisdag, 1 dag voor de onafhankelijkheidsdag in België. Da's niet helemaal juist want de Belgische revolutie was in 1830. Maar goed in België wilden ze ook een koninkrijk net als in Nederland. En op 21 juli 1831 legde de 1e koning van België, Leopold I, daarom heet tie ook Leopold de eerste, de eed af en vieren ze die dag een feest.

Wat heeft dat met vissen te maken. Eigenlijk niet veel maar men wil in de opsteker wat te lezen hebben. Want als er niets te lezen valt zou Roy hem ook niet hoeven maken. Over het vissen vangen vandaag zijn we snel uitgepraat. 1 botje is er gevangen door Wilbert van Biezen. En we hebben er nog niet eens een foto van gemaakt.

Het plan was om te gaan vissen op de landtong Rozenburg. Parkeren op een parkeerplaats aan de Botlekweg. En dat is heel wat anders dan de Professor Gerbrandyweg, Paul!

Niet te vissen op die stek. 10 meter been brekende rotsen tussen het fietspad en het water. Dus op zoek naar een andere stek. Het Calandkanaal heen en weer gereden. De Scheurhaven?

Piette K. De windkeringen? ook ka el o the e. Omdat we uiteindelijk toch weer boven de rivieren moesten terugkeren werd besloten om het pontje te nemen. Dat was te veel voor John. Hij kon het scherm niet lezen en besloot om te keren en dat deed hij letterlijk en figuurlijk. Want nadat de overige vijf waren overgezet en de auto parkeerde op de Noordzee in Maassluis, kwam John toeterend eveneens op de plek. Ik weet niet of hij net zoveel kwijt was aan benzine als wij aan de pont, maar hij was er wel.

Volgens ervaringsdeskundigen zou er heel veel rotzooi vanaf Duitsland en België voorbijrijven. Daar hadden wij geen last van. Maar bij ons werd de visdag verkloot toen het hoog water werd en de lijnen niet meer binnen te halen waren van het groene gras dat eraan hing. Waarschijnlijk afkomstig van de gebieden waar het leed niet te overzien is. Om twaalf uur zijn we gestopt met dit nutteloze gedoe. Er is dus 1 winnaar, nee Wilbert niet tegenstribbelen, de wedstrijdleader ter plaatse beslist. Voor jou een 1 en voor al die anderen, Aad, John, Arie, Paul en Hans, een 8. Dat was vroeger bij jou op school ook al zo. De volgende wedstrijd is op 25 augustus aan het Noordzeekanaal in Velsen-zuid

De groeten van de notulist, Arie van Bree

	Klassering	Lengte
Wilbert van Biezen	1	25
Aad Segboer	8	0
Arie van Bree	8	0
Hans van Vliet	8	0
John Koolhoven	8	0
Paul van Oijen	8	0

Op vrijdag 30 juli 2021, een wedstrijd gevist op een voor mij nieuw stuk van het Noord-Hollands kanaal.

Roy was al op verkenning geweest en vertelde in een mail dat een heggenschaar nodig zou zijn.

Dit bleek juist. Het riet en het gras stonden lekker hoog. Ik had geen schaar meegenomen. Jordy echter wel. Een decadent ding, gewoon elektrisch. Erg handig en heel snel.



Dan vissen, die lieten zich niet makkelijk vangen en dat lag niet aan het weer.

Rond 11 uur een spatje regen. Echter om 14.00 uur bij het einde van de wedstrijd gingen de hemelsluizen wijd open.

Een sportieve groet,

Aad

	Klassering	Gewicht
Jordy Meier	1	15990
John Kooloven	2	10980
Aad Segboer	3	8760
Roy Witte	4	8130
Kees Kerkhof	5	6700
Wim Klerks	6	5280
Harry Greive	7	4900
Jan Nijgh	8	3110
Chris van Trierum	9	2540
Jan Wink	10	1420
Bart Markslag	11	0



In alle vroegte gingen 11 wedstrijdvisser van de HPSV naar de wijk Holy in Vlaardingen om daar hun auto te parkeren en zo stil mogelijk de hengelspullen uit te laden. Vervolgens alles op een karretje richting het viswater. De kantnummers waren al uitgegeven. Ik had het geluk een 1 te loten oftewel een kopstek.



Het bleek een mooie visdag te worden dat gold ook voor de watersportliefhebbers.

Er voeren diverse boten over de visstekken. Sommige hadden het vaarreglement goed ingeprint want zij hielden behoorlijk stuurboord wal. Zij verplaatsten niet alleen water maar ook vislijnen, hetgeen een gebroken lijn opleverde.

Echter de visserij was niet slecht. De een viste met een vaste hengel, de ander met een winkle Picker of feeder.

Tijdens de weging had Roy het erg naar zijn zin. Het bleek dat ik net iets meer vis had gevangen dan hij en dat ik daardoor derde was geworden en hij vierde. Daarom moest ik een verslagje maken van de wedstrijd.



	Klassering	Gewicht
John Koolhoven	1	8360
Wim Klerks	2	4740
Willem Verwaal	3	4480
Roy Witte	4	3725
Alwin Koks	5	3360
Jan Nijgh	6	3205
Gerard Bakker	7	3125
Hans Snels	8	2865
Chris van Trierum	9	2635
Aan Segboer	10	2575
Kees Kerkhof	11	1705



## 18 AUGUSTUS 2021, ZOUTWATER, PERNISSEHOOFD

Op 18 augustus vond de 3e viswedstrijd zout plaats. Door Arie en Aad werd als locatie het Calandkanaal uitgekozen. Met slechts met 4 man, Aad, John, Alwin en ik, verzamelden wij ons om 07.30 uur bij de windkering, maar helaas bleek dat geen goede keuze te zijn geweest. Het water van het kanaal bleek dusdanig laag dat door ons werd besloten om naar het Pernisse Hoofd te verkassen. Jammer dat wij maar met vier man waren. De spoeling wordt onderhand wel erg dun. Een aantal van ons hadden zich afgemeld o.a. i.v.m. lichamelijke klachten en Wilbert mocht van zijn vrouw niet mee omdat hij zijn verjaardag moest vieren. D

at het water bij het Pernisse Hoofd gekwalificeerd kan worden als “brakwater” werd wel duidelijk. Al vrij snel nadat om ongeveer 08.30 uur het startsein werd gegeven ving John een mooie ruisvoorn. Er werd besloten dat ook de zoetwatervissen die werden gevangen konden worden meegeteld voor de einduitslag. Er zal later worden uitgezocht of dit in de toekomst standaard wordt toegestaan. Aad ving na ongeveer een half uur een grote baars!

Aan het eind van de dag kon de balans opgemaakt worden. Er werden naast de voorn en de baars ook nog een paar botjes gevangen en een paar kleine scharretjes. Bij het binnenhalen van zijn hengel bij het eindsignaal om 14.00 uur bleek Aad ook nog een mooie tong aan de haak te hebben geslagen.

Aad werd terecht winnaar met 217 cm gevangen vis, gevolgd door John met 183 cm. Ik ving slecht 2 vissen met een totale lengte van 47 cm en dus schrijver van dit stukje proza. Alwin werd laatste met 1 vis van 24 cm. Op 25 augustus wacht ons een nieuwe uitdaging. We gaan naar het Noordzeekanaal. Voor ons een nieuw viswater. Ik ben benieuw hoe het ons daar zal bevalen.

Paul van Oijen



	Klassering	Lengte
Aad Segboer	1	217
John Koolhoven	2	183
Paul van Oijen	3	47
Alwin Koks	4	24

Voor de tweede keer dit seizoen naar het Kanaal door Voorne, na eerder onze openingswedstrijd van het, wederom, verschoven seizoen daar afgelopen juni gevist te hebben. Ik hoopte nu in ieder geval op een beter resultaat dan bij die eerdere wedstrijd.

Een laatste plaats met nog geen kilo vis was wel erg teleurstellend. De ene dag is natuurlijk de andere niet dus vol goede moed ben ik uiteraard weer naar deze wedstrijd gekomen. We weten allemaal dat hier hele mooie zware vis rondzwemt dus dan gaan we die toch gewoon deze keer weer vangen was mijn gedachte.

Uit de loting door de vrouw van Jan Nijgh was voor mij stek nummer 8 uit de hoge hoed gekomen. Ik zag ook dat op stek 7 Bart Markslag geloot had en dat op stek 9 Dirk van Oostayen een plek gekregen had. Beiden zijn nieuwkomers dan wel "herintreders" bij onze club.

Bart heeft bij de politie Den Haag gewerkt en is nu via Roy bij de club terecht gekomen.

Dirk is een oude bekende binnen het vissen. Hij was al lid in 1979 toen ik bij HPSV-Sportvissen binnen kwam en is nog jaren lid geweest. Nu is hij weer teruggekomen op het oude nest.

Van harte welkom in ieder geval, Bart en Dirk, en ik hoop dat jullie het naar jullie zin zullen hebben.





Doordat we over genoeg steigers konden beschikken had Jan het parcours lekker ruim uitgezet met overal wel een onbezette steiger ertussen. Het weer was goed en zou dat ook tijdens de gehele wedstrijd blijven. Vanaf 06.30 uur alles opbouwen en neerzetten.

Wat een zooi kan een visser toch allemaal meenemen.

Nadat alles klaar gemaakt en uitgesteld was ook nog even het voer en het aas nagelopen.

Wormen nog even knippen want die zouden rijkelijk door het voer gaan als de brasems lekker gingen bijten. Ik had besloten om deze dag met de feeder te vissen op iets meer dan driekwart van het water, zo'n meter of 8 uit de overkant.

Uiteindelijk kregen we om 07.30 uur het sein dat we konden beginnen dus eerst maar eens even een paar korven gevoerd voordat er daadwerkelijk gevist ging worden. Gelijk kreeg ik vervolgens volop tikken op de top maar wel van die hele zenuwachtige tikjes. Allemaal van kleine vis die maar moeizaam aan de haak te slaan was. Dat was geen echt goed teken zo aan het begin in dit kanaal maar de brasem zou toch nog wel komen. Dat bleek een misvatting deze dag. Welk aas ik ook probeerde, hoe klein ook de haakjes die ik gebruikte, het bleef alleen maar kleine vis wat de klok sloeg.

Tussendoor nog wel even met wat anderen gebeld om te kijken of zij wel wat betere vangst hadden maar dat bleek ook niet zo te zijn. Behalve dat er soms wat grotere voorns gevangen werden of een enkele vis die als halfwasje bestempeld kon worden viel het bar tegen.

Maakte ook niet uit of er met de vaste stok of met de feeder gevist werd, zo bleek. Dus dan maar volgehouden met de feeder. Daarbij nog wel wat plekken rondom de voerstek aangegooid om te

kijken of de grotere vis zich misschien net buiten de speeltuin van de kleine vis ophield maar ook dat bleek een illusie.

Tussendoor kwam Bart even naar mij toe en vertelde mij dat hij even eerder achterover was gekieperd met zijn stoel, zo de steiger af tussen de stenen en het riet!!! Hierbij had hij net het stenen paaltje geschampt waardoor hij een wat rode plek op de zijkant van zijn hoofd had. Gelukkig kwam hij er goed vanaf want een heel klein stukje meer opzij gevallen en dan was hij vol op het stenen paaltje terecht gekomen. Op mijn vraag of hij geschrokken was van een brasem aan zijn lijn bleek dat helaas ook niet zo te zijn. Bart had nog wel het geluk dat de steigers helemaal tussen het riet liggen en dus niemand anders gezien heeft dat hij deze stunt uitgehaald had. Anders, nadat iedereen weet dat het goed afgelopen was, zijn anderen nog wel genegen om je er nog eens aan te herinneren met een grote glimlach en de nodige opmerkingen erbij. Gelukkig weet nu niemand dat dit gebeurd is en blijft het stil. 😊😊

Vervolgens kreeg ik het briljante idee om een nieuw aasje op de haak te doen. Ik zeg niet wat het was want het waren soft pellets 2in1bait van Fjuka. Anders gaat iedereen het gebruiken!! Ik deed zo'n pellet op de haak en dacht: "Baat het niet dan schaad het niet". Ingegooid en de zoi lag nog maar net op z'n plaats toen ik direct een mooie aanbeet kreeg. EUREKA!!! Een mooie brasem (niet eens heel zwaar) aan de haak en binnen. Had ik het dan toch gevonden wat zou werken en de truc zou doen? Want dat denk je dan wel eens. Helaas, dit bleek later de enige aanbeet op dit aas dus voor mij werd het dit keer 1in1bait en verder niet.

Het laatste half uur kon ik op een enkele maiskorrel ineens toch nog een paar redelijke maat voorns binnenhalen maar daar bleef het ook wel bij.

Toen na het eindsignaal Jan Nijgh en John Koolhoven kwamen om te wegen bleek dat zij, begonnen vanaf stek 1, bij mij de eerste brasem in het net tegenkwamen. Bij elkaar had ik 2040 gram. Kun je nagaan met een brasem erbij!! Ik bleek later dus wel 3e geworden met dit gewicht dus vandaar mijn proza.

Wim Klerks en Roy Witte, die respectievelijk op stek 10 en 11 (de staart) zaten, bleken ook allebei een brasem gevangen te hebben met de nodige andere kleinere vis erbij.

Wim Klerks werd uiteindelijk 1e met een gewicht van 3090 gram en Roy Witte werd 2e met een gewicht van 2970 gram. Gefeliciteerd mannen.

De gewichten waren voor dit kanaal dus best wel dramatisch te noemen. We hoorden achteraf dat er al een tijdje grotendeels kleine vis gevangen werd. In dit geval zijn het dan dus maar de wedstrijdpunten die een beetje verzachting brengen.

Volgende keer beter en tot aan de waterkant weer.

Groet,

Alwin.

	Klassering	Gewicht
Wim Klerks	1	3090
Roy Witte	2	2970
Alwin Koks	3	2040
John Koolhoven	4	1700
Hans Snels	5	785
Kees Kerkhof	6	505
Chris van Trierum	7	495
Jan Nijgh	8	385
Jan Wink	8	385
Dirk van Oostayen	10	275
Bart Markslag	11	85



Op deze mooi nazomerse dag stond het Noordzeekanaal op de kalender.

Vanwege vakantie en blessures waren drie leden en onze voorzitter ter plaatse.

Het weer zat mee. Een heerlijk zonnetje zorgde dat de jasjes aan het stoeltje mochten hangen. De vangsten waren echter niet heel geweldig. Het grootste visje was geloof ik een zeebaarsje van 21 cm en het kleinste een scharretje van 9,2 cm, hetgeen naar boven afgerond net een meeteller was.

Wel zijn er veel soorten gevangen. We zagen zeebaars, bot, schar, schol, wijting, steenbolk en zwartbekgrondels. Maar allemaal klein spul.

Alwin had bij elkaar 193 cm (13 visjes), Paul had 136 cm met 9 visjes, ik had 7 visjes met een totale lengte van 108 cm en Wilbert 66 cm met 4 visjes. Wilbert had wel de prijs voor het mooiste hoedje.





Volgende week op het Pernissehoofd hopen we op wat grotere vis.

**Groet, John.**

	Klassering	Lengte
Alwin Koks	1	193
Paul van Oijen	2	136
John Koolhoven	3	108
Wilbert van Biezen	4	66





Door het krappe tijdsbestek waarin we toch een hele competitie willen afwerken komen de wedstrijden dit jaar wat vlotter achter elkaar. Voor deze dag stond alweer de vijfde wedstrijd voor de zoutcompetitie op het programma. Op de inmiddels zeer gekende stek aan het Pernissehoofd. Het weer dat voorspeld was kwam goed uit en dat betekende dat we een mooie dag hadden. Niet te warm en zeker niet te fris. Weinig wind dus niet verkeerd. Om half acht waren we op de afgesproken plaats.



We waren vandaag met 6 man: Aad, John, Paul, Wilbert, ondergetekende en ook Arie was er vandaag weer bij. Dat verheugde ons zeer want door verschillende ongemakken is het voor Arie momenteel niet altijd mogelijk om bij de wedstrijden aanwezig te zijn. Goed je weer te zien.

Na een korte tijd van optuigen van de hengels konden we om acht uur beginnen met vissen en werden de eerste pieren richting Schiedam gekatapulteerd.

Het duurde niet heel lang of John had al zijn eerste bot binnen. Dat was een goed begin van de dag en belofde wat voor John. Helaas bleef het bij een hoopvolle belofte voor John zoals later zou blijken. Vervolgens ving Paul, Arie, Wilbert en ondergetekende ook vrij snel hierna ieder de eerste vis. Een mooie start van deze visdag. Alleen Aad kon nog geen vis op de kant brengen en dat zou best nog even duren voordat dat wel lukte. Vrij snel na mijn eerste bot ving ik ook nog een mooie tong. Dat zag er voor mij ook goed uit met 2 vissen in korte tijd. Ook dit was echter bedrog voor de verder wedstrijd.

De vis die Arie gevangen had was een mooie grote dikke voorn van 27 cm en ja, die telt ook gewoon mee. Moet hij maar niet hier in het brakke water aan de zeepier gaan lurken. In de loop van de dag werden er nog een paar voorns gevangen waarbij ondergetekende er eentje ving van 30 centimeter en Paul er eentje had van 32 centimeter. Hele mooie vissen.

In de afgelopen jaren is het niet voorgekomen dat er door ons voorns gevangen werden op deze stek terwijl dat nu wel gebeurde, eveneens als in de eerdere wedstrijd hier aan het Pernissehoofd.

Ik heb hier een stukje over gelezen in een verslag van een andere vereniging die hier gevestigd was en waarbij ook veel voorn is gevangen. Daarin werd aangehaald dat het bij het Pernissehoofd wel brak water is maar dat het eraan ligt hoe de zoutwatertong loopt. Bij veel regen, en dat hebben we zeker gehad dit jaar, wordt die verder teruggedrongen richting de zee. Langs de kanten van de oever blijft het dan over een breder

gedeelte zoeter water terwijl de zoutwatertong dus meer in de vaargeul aanwezig is en dus meer richting zee geduwd wordt. Het zou inderdaad goed kunnen deze verklaring.

Nadat we aanvankelijk bijna allemaal goed begonnen waren was het helaas zo dat de vangsten toch wel heel erg stokten en er weinig gevangen werd. Alleen Wilbert en Paul vingen met enige regelmaat een visje, waarbij zij beiden wel diverse tongen vingen. Ik mocht er zelf dus ook eentje vangen van 31 centimeter. Deze had wel een bijzonder uiterlijk want hij had een grote witte vlek op het bovenlichaam die wel geheel intact was.

Tegen dat de wedstrijd naar het einde ging hadden zowel John, Aad en ondergetekende ieder 2 vissen gevangen. Op Arie na had eenieder daar een tong(etje) bij zitten. Arie had inmiddels 3 visjes gevangen.

Door de betere vangsten van Wilbert en Paul lag hij op een goede derde plek en had dus het vooruitzicht om een leuk verslag over deze dag te mogen gaan schrijven. Daarin zou hij best wel weer wat Babylonische spraakverwarringen verwerkt kunnen hebben. Op een gegeven moment merkte hij namelijk op dat hij het wel weer fijn vond om in "Vernisse te pissen", terwijl hij eigenlijk wilde zeggen in Pernisse te vissen.

Wilbert en Paul voerden samen een onderling duel uit richting het eind van de wedstrijd. Paul dacht op een gegeven moment Wilbert wel bijgehaald te hebben dus het was spannend. Wilbert gooide er echter nog even een schepje bovenop en takelde nog even wat vis naar binnen waarmee hij Paul op een definitieve achterstand zette. Die strijd was dus wel duidelijk.

Om twee uur werd de wedstrijd beëindigd en werden de lijnen binnen gedraaid. Daarbij telt eventueel aan de haken hangende vis nog gewoon mee bij het zoutwater vissen. Dat kan dus altijd nog wat aan de eindstand veranderen. Jawel hoor, zo ook vandaag. Bij het binnen halen van mijn lijn zat de voorn van 30 centimeter aan een van mijn haken en scoorde ik dus alsnog mijn derde vis. Dat bleek tevens genoeg om Arie net voor te blijven en .....deze proza te moeten schrijven.

Al met al geen geweldige visdag qua aantallen maar wel weer een hele gezellige dag wat mij betreft.

Tot de volgende visdag!

Groet,

Alwin.

	Klassering	Lengte
Wilbert van Biezen	1	180
Paul van Oijen	2	153
Alwin Koks	3	86
Arie van Bree	4	78
Aad Segboer	5	55
John Koolhoven	6	45

Op woensdag 15 september was het weer zover.

Zou de wedstrijd eerst gehouden worden aan de Ringvaart bij Burgerveen zijn we na beraad uitgeweken naar de Amsteldrecht.

Langs het parcours bij Burgerveen is er een nieuw voetpad neer gegooid en daar mag niet op geparkeerd worden.

Hans Snels attendeerde ons erop, dus hebben we als bestuur besloten naar de Amsteldrecht uit te wijken.

Een zeer bekend parcours en dat had ook zijn uitwerking iedereen heeft een visje gevangen al met wel gezegd worden dat sommige kunnen overdrijven.

Wim met ruim 14 kilo en Arie met iets meer dan 1 kilo.

Ondanks alle lichamelijke klachten was Arie toch in staat om de hele wedstrijd te vissen.

Wat mij wel blij maakte dat als iedereen erbij was geweest dus ook degene die afgezegd hadden dat we een leuke groep hebben van een man of 15.

Nu op naar de volgende wedstrijd.

	Klassering	Gewicht
Wim Klerks	1	14660
Jan Wink	2	7270
John Koolhoven	3	5720
Jan Nijgh	3	5720
Gerard Bakker	5	4140
Chris van Trierum	6	3190
Hans Snels	7	2380
Dirk van Oostaijen	8	1170
Arie van Bree	9	1090

John Koolhoven

### Hoek van Holland op Prinsjesdag

Omstreeks 07.30 uur verzameld op het grote parkeerterrein bij Hoek van Holland helaas slechts met drie man. De wandeling naar het strand was heel gemakkelijk omdat er vanaf het parkeerterrein een vaste weg was geplaveid die door liep tot aan de hoogwaterlijn. Hierdoor was het prettig lopen omdat je bijna alleen hard zand had om over te lopen. Het weer was meer dan goed te noemen en na een korte tijd konden de jassen al uit.

Het was afgaand water en dat zou bijna de hele wedstrijd ook zo blijven. Paul ving als eerste een visje en hielp even later een dame die met haar schoenen aan een emmertje water wilde volkrijgen. De volgende vis ving was John en die pakte er twee achter elkaar zodat Paul al werd gepasseerd.

Ik zelf bleef al die tijd zonder ook maar een keer beet te krijgen wel regelmatig lege haken door de krabben. Paul ving er zowaar nog een bij niet wetende dat dat ook zijn laatste zou zijn. We kregen ook nog even bezoek van Kees Klerks die toch wel heel nieuwgierig was hoe het ging in Hoek van Holland Dat hij nog niet helemaal hersteld bleek uit het feit dat hij graag gebruik maakte van het lenen van mijn stoel om even bij te komen.

John ving er nog eens twee bij en stond daardoor direct op 92 cm. Pas om kwart over een kreeg ik eindelijk een visje aan de lijn en nog geen tien minuten later er nog een. Paul had niet gezien dat ik hem ving en riep om twee uur nou Jilles dat wordt schrijven hoor met een visje. Hij schrok een beetje toen ik zei dat ik ook twee visjes had en hij ging uiteraard onmiddellijk aan de lijst werken. Hij slaakte een zucht van verlichting toen bleek dat hij een centimeter meer had gevangen en dat ik dus toch een stukje moest schrijven. Het bleek dat ik met het net aanwassende water toch vis ging vangen wellicht is het goed om de volgende keer als er een wedstrijd in Hoek van Holland wordt gevist goed op het tij te letten bij de planning van de wedstrijd.

Al met al een leuke stranddag met heel goed weer die de thuisblijvers hebben gemist.

Jilles van Koutrik

De uitslag

	Klassering	Lengte
John Koolhoven	1	92
Paul van Oijen	2	49
Jilles v Koutrik	3	48

Eindelijk na alle Corona maatregelen konden we weer een beetje normaal vissen zoals we gewend zijn. We verzamelden om 07:00 uur bij de Heimanswetering ofwel ook wel door velen genoemd de klotsbak.

Nadat we elkaar weer begroet hadden en eindelijk Harry ook weer de weg had gevonden gingen we loten op de vertrouwde wijze door middel trekking plaatsen uit de muts. Dit werd door Wim gedaan en Jan noteerde de namen en stekken op de kaart.

Toch nog een beetje Corona-proof

Eigenlijk waren er 12 vissers opgegeven, dus best wel een redelijk clubje. Helaas konden Arie en Alwin, door omstandigheden, toch niet komen. De plekken waren netjes door de wedstrijdleader Jan Nijgh uitgezet.

Er stond een best bakje wind en regen was ook voorspeld. De wind kwam voornamelijk van rechts/achter, dus vele vissers hadden hun paraplu's lekker achter zich staan.

Ik had stek twee geloot en had als burens Roy op stek 1 en Wim op stek 3.

Roy had schijnbaar voorspellende gaven, want hij had zijn “nieuwe” auto bij aankomst al bij stek 1 geparkeerd.

Hans Snels had mogelijk de meeste kans om te winnen, omdat hij wel eens vaker hier viste. Echter met vaste stok vissen was met de genoemde wind niet echt aan te raden. Wellicht zat hij ook nog met de gedachte in zijn hoofd dat hij naar een warm land op vakantie zou gaan en nog een korte broek zou “moeten” kopen. Echt waar!!

Gedurende de wedstrijd viel Roy aardig op omdat hij steeds ging lopen, na elke vangst van een vis.

Dit bleek als oorzaak te hebben, dat hij last had gekregen van zijn rug tijdens de opbouw. En dat was dus niet omdat hij zo'n grote vis binnen gehaald had.

Hij twijfelde dan ook steeds of hij nog verder zou vissen.

Wim aan mijn andere zijde, twijfelde ook, maar omdat de beten er maar niet kwamen. En dan wordt Wim onrustig!

Ik ving zelf redelijk visjes, al waren het niet de brasems die ik hoopte te vangen.

Twee maal een korf en onderlijn verspeeld op iets groots, bij de derde keer had ik hem te pakken en bleek het een lege vuilniszak te zijn.

Dag voerplek.

Maar gezien de uitslag, mocht ik achteraf niet klagen. De voorspelde regen kwam gelukkig pas tegen het einde van de wedstrijd, en was een buitje te noemen.

Dat er niet lekker gevist was, bleek wel tijdens het wegen, door Jan en mij. De wind werd als grootste klacht gehoord werkte als excuusje bij velen. Echte brasems waren er niet gevangen, wel uitschieters van een enkele dikke baars en voorn.

Tijdens de bekendmaking van de uitslag, werd weer het oude ritueel van een drankje in ere hersteld.

De winnaar was Roy Witte op de kopstek en Kees Kerkhof op de staartstek tweede.

Ik, Chris van Trierum, natuurlijk derde, anders had ik dit stuk niet geschreven.

	Klassering	Gewicht
Roy Witte	1	6240
Kees Kerkhof	2	4260
Chris van Trierum	3	3320
Wim Klerks	4	2440
Aad Segboer	5	2320
Jan Nijgh	6	1520
Hans Snels	7	1380
John Koolhoven	8	730
Jan Wink	9	590
Harry Greive	10	0



Nooit te oud om te leren

Deze dag zouden we op aanraden van Kees een nieuwe stek proberen. De Maasboulevard in Schiedam. Vanwege het feit dat vele al slecht ter been zijn, was deze stek ideaal omdat er gevist wordt vanaf een openbare kade, zonder steenstortingen en de auto was in de buurt te parkeren. Helaas was door lichamelijke ongemakken de ploeg zeevissers uitgedund tot 3 man, John, Alwin en Wilbert. Bij aankomst was het nog donker en druilerig weer. Dat een goede voorbereiding het halve werk is, werd mij deze dag weer eens duidelijk. Ik was laat aas gaan bestellen bij Leon van Avicentra en die had alleen nog zagers. Wel vertelde hij mij dat de Wijting al goed werd gevangen. Dat Wijtingen grote bekken hebben weten we allemaal, dus ik nam er diepgevroren mesheften bij.

Om 7:30 uur in het donker uitgepakt en toen bleek dat ik in mijn haast nog de zagers was vergeten. Om 7:45 uur weer in de auto terug naar huis en om 8:45 uur weer op de kade. Inmiddels regende het al aardig door. Alwin had al een dikke bot en John was losgeslagen. Een maatse Zeebaars van 44 cm (die hij weer liet zwemmen om door te groeien) en ook een bot. Nou, dat belofde wat en al is het vissen met maar 3 man, een wedstrijd is een wedstrijd. We stonden daar heerlijk en op de kade stond nog een grote abri, op zijn Rotterdams geheten "NIET ZEIKEN".



Dat de vangsten goed waren bewezen John en Alwin wel. Regelmatig ferme tikken op de lijn en ook de 1e grote wijtingen van rond de 35 cm kwamen binnen. Die hadden we voorgaande jaren niet gevangen. Ik stond in het midden en het bleef stil op mijn hengeltop. HEEL STIL. Ja, daar wordt je toch wel een beetje zenuwachtig van. Beginnen met achterstand die je alleen maar groter ziet worden. Nog meer mesheft en zager eraan, maar niets hielp. John en Alwin vonden het schijnbaar

toch wel zielig en boden pieren aan. Na dit advies en giften te hebben aangenomen, stond binnen 1 minuut mijn hengel krom. Een dikke bot werd binnen getakeld.

Alwin en John hadden inmiddels al een vis of 7, die alle goed aan de maat waren. Ik kreeg de ene klap na de ander op de hengel, maar steeds mis. Gek werd ik hiervan. John kwam nog eens kijken en die sprak de wijze woorden, "Ik zou met gewoon nylon gaan vissen. Die Wijtingen zijn jagers, maar niet gek. Voelen ze weerstand van de gevlochten lijn en dan laten ze gelijk los". Voor de 2e keer die dag maar het advies van de wijze mannen opgevolgd en wis en waarachtig, de ene Wijting na de ander kwam binnen. Ze gaven 1 harde tik en hielden zich dan zich stil.

Ja ik begon echt nog aan een inhaalrace en stond rond 12:00 uur op 8 vissen, John en Alwin een stuk op 10. Het was inmiddels hoogwater en er waren regelmatig aanbeten. Bij mij viel echter weer stil, maar tussen John en Alwin ging de wedstrijd door. Tussendoor verteld John (die net een half jaar in Rotterdam woont) wat een geweldige stad Rotterdam wel niet is en dat je gratis kan reizen met het openbaar vervoer en ook naar musea.

In het laatste uur vingen John en iets later Alwin nog een trio. Mijn strijd was gestreden en uiteindelijk tijdens het tellen van de vis werd duidelijk dat Alwin, met zijn laatste trio, John op de valreep had verslagen.



Vanaf 10:00 uur was het al droog geworden en hebben we onderling strijd gehad. Met de goede adviezen en hulp was het voor mij, maar ook voor de andere een hele mooie viswedstrijd geworden.

	Klassering	Lengte
Alwin Koks	1	440
John Koolhoven	2	379
Wilbert van Biezen	3	216



Ja waar moeten we beginnen, aan het begin.

Het begin door een brainfart van mijn zijde was het een memorabel begin, twee man aanwezig die de loting doet en iedereen nog in aantocht.

In de veronderstelling dat we om 07:00 zouden loten en in de wedstrijd aankondiging 07:30 schrijven dan ben je niet goed bezig, zeker als je dan nog gaat loten.

Bij deze een goed leermoment voor mij.

Dan de wedstrijd, voor het eerst dit seizoen was Rene de Vries aanwezig en dat heeft hij geweten, maar daarover later.



Alwin de uitblinker met, naar later bleek een seizoenrecord van ruim 21 kilo.

Roy daar dicht achter met ruim 10 kilo.

Bijna iedereen had vis gevangen, bijna want de eerdergenoemde Rene bleef op nul staan een net vol met water.

Dirk had dan nog 1 visje op de matchhengel, een mooie manier die je niet vaak nog ziet aan de waterkant waar de feederhengel heerst.

Omdat ik naast Alwin zat had ik een mooi zicht wat hij daar uitvoerde, op ongeveer 30 meter, met de voerkorf gebruikte hij verschillende aassoorten.



Ook zag ik dat hij het nog dichtbij probeerde maar dat was snel over.

Met een enkele voorn maar over het algemeen GROTE brasem heeft hij na 9 vissen het tweede leefnet in het water gehangen. Hieruit blijkt maar dat het handig is om een tweede leefnet bij je te hebben je weet maar nooit, en een grote hoeveelheid vis vangen en dan meer als 25 kilo in je leefnet hebben en dan een NUL krijgen is flink balen.

Na een drankje en flink ouwehoeren konden de meesten met een voldaan gevoel naar huis gaan.

En bedenk:” Werken is voor mensen die niet kunnen vissen” eigenlijk zijn er veel zielige mensen op deze aardkloot.

Groeten, Jan Nijgh

	Klassering	Gewicht
Alwin Koks	1	21230
Roy Witte	2	10400
Jan Nijgh	3	5650
Kees Kerkhof	4	3560
Wim Klerks	5	3460
Hans Snels	6	1580
Jan Wink	7	1290
Dirk van Oostayen	8	260
Rene de Vries	11	0

5 NOVEMBER 2021, ZOETWATER, KOPPELWEDSTRIJD NH-KANAAL LANDSMEER.

Het bestuur heeft besloten om een koppelwedstrijd te organiseren voor de leden, deze werd gehouden in Landsmeer aan het N-H kanaal.

Voor mij de 2e wedstrijd van dit jaar en een koppelwedstrijd, gelukkig een maat (Chris) kunnen vinden die het met mij aandurfde.





Er hadden zich uiteindelijk 4 en halve koppel opgeven gegeven voor deze wedstrijd.

Chris viste met feeder en ik met vaste stok. We vingden allebei vis en dat was wel zo prettig. (Mijn vorige wedstrijd bleef ik op nul hangen).

Links en rechts van ons zagen we dat daar ook gevangen werd en waren benieuwd naar de weging

Het weer werkte ook gelukkig mee, klein buitje en af en toe een zonnestraaltje.

Het eindresultaat voor deze wedstrijd:

	Klassering	Gewicht
Wim Klerks / Kees kerkhof	1 (Stek 5)	19510
Richard Smits / Roy Witte	2 (Stek 3)	15150
René de Vries /Chris van Trierum	3 (Stek 4)	8670
Harry Greive / Alwin Koks	4 (Stek 1)	6920
Gerard Bakker (solo)	5 (Stek 4)	1010

Er waren voor de eerste 3 plekken prijzen ter beschikking gesteld door het bestuur.

Namens ons bedankt hiervoor. We kunnen terugkijken op een geslaagde dag.

Chris en René



Vandaag de laatste en beslissende wedstrijd van de competitie in het Noord Hollands Kanaal in Landsmeer.

Er waren negen mensen die hadden ingeschreven voor deze laatste wedstrijd van dit seizoen.

Jan had weer mooie plekken voor ons uitgezet en om half acht was de loting.

Helaas waren de weergoden niet erg meewerkend want we moesten optuigen in de regen dus parapluutje op. Half negen ging het fluitje dat we mochten gaan vissen. Waarachtig, waarschijnlijk door dat fluitje, werd het droog en hebben we deze dag geen regen meer gehad.

Een week geleden waren we ook in hetzelfde water om toen een koppelwedstrijd te vissen dus we wisten een beetje wat ons te wachten stond. Iedereen had voor zichzelf een tactiek gekozen, de meeste toch voor de vaste stok maar ook de feeder kreeg bij sommige de voorkeur.

Al snel werden de eerste vissen gevangen, maar ook verspeeld, Roy had twee keer een duikboot aan zijn lijn hij zal nooit weten wat het is geweest want ze liepen zo door zijn lijn heen, ik zelf ving wel een paar leuke visjes maar het was nog niet echt spectaculair, dus een beetje zoeken net op of boven de bodem.

Om elf uur ging het fluitje, nee niet dat afgelopen was maar het heet niet voor niets snertwedstrijd, de soep was klaar



...en dat hij heet was, dat hebben we gemerkt, als vanouds had Wim zijn stellage weer opgebouwd en de soep tussen het vissen door opgewarmd.  
John had roggebrood met spek meegenomen en dat lieten wij ons goed smaken.



John en Wim weer bedankt. Grappig is wel dat tijdens de pauze de verhalen loskomen hoe er gevist wordt en wat er gevangen is. Maar na een klein half uurtje is iedereen weer naar zijn vis plek gegaan om het laatste stukje wedstrijd vol te maken.

Om twee uur ging het fluitje einde wedstrijd. Het seizoen zit er weer op, opruimen en wachten op de weegploeg.

Onder het genot van een drankje en natuurlijk sterke verhalen kwam dan de uitslag voor vandaag. Na enkele bedankjes van de kant van Jan voor de hulp die had gekregen tijdens het eerste jaar als wedstrijdleader, zat het er echt op.

Alwin werd, mede dankzij een paar mooie platten, 1ste met ruim 6kilo, Wim met 600 gram meer dan ik 2de, ik zelf had 5 kilo en mocht dit stukje schrijven.

Verder had iedereen wel een visje gevangen ..... en ..... het seizoen zit er weer op.

Hgr Kees

	Klassering	Gewicht
Alwin Koks	1	6625
Wim Klerks	2	5665
Kees Kerkhof	3	5095
Rene de Vries	4	3550
Roy Witte	5	3080
Jan Nijgh	6	2775
Chris van Trierum	7	2380
Hans Snels	8	1895
John Koolhoven	9	1325



In de vroege ochtend rond half zeven stond ik op de parkeerplaats nabij het pad naar het strand.

John Koolhoven was er ook. Al snel kwam de rest, althans vijf van de zes deelnemers. Zoals later bleek was Jills van Koutrik iets later.

Op naar het strand dus, strompelend in het donker kon ik de beide collega's de voor mij liepen net bijhouden.

Zij hadden een lampje meegenomen maar ik had mijn lampje in de auto laten liggen. Na twee stappen op het strand lag ik op mijn zij in het zand. Gelukkig zacht zand. Er bleek een schuin kantje te zijn.

Nadat ik was opgekrabbeld liepen we verder richting zee. We verdeelden ons over de kustlijn voor ons. Ik stond naast John. Zag nog steeds even weinig en dat was vooral lastig om de draad door de ogen te rijgen. John hielp mij door wat bij te schijnen.



Het weer was eigenlijk prima al was het wat aan de koude kant. Geen of weinig wind en afgaand water.

Al snel ging het schemeren en werd alles om mij heen duidelijker. Zo goed en zo kwaad als het ging werden de spullen klaar gemaakt en de haken gevuld met verse pieren.

Na het startsignaal werden de lijnen in zee geworpen. Het duurde niet lang of John ving de eerste wijting. Ik volgde snel. Er werd in het begin aardig gevangen. Wat wijting, wat platvis en enkele zeebaarsjes.

Inmiddels was Jillis ook aangekomen. Hij liep wat verder door voorbij John en installeerde zich.



Ondanks dat we aan zee stonden haalde we wat oude koeien uit de sloot. Tussendoor werd er regelmatig een visje gevangen. Nou ja visje! Jilles ving nog een flinke zeebaars, bij opkomend tij, van 48 centimeter!

In de middag was het wat rustiger met de aanbeten. Wat verder in zee en soms wat dichterbij zagen we een levend beest, we weten nu nog niet wat het was, heen en weer door de golven drijven/zwemmen en later verdwijnen. We zagen alleen zijn/haar zwarte rug.

Het zicht en aandacht op de mede vissers was, door de wat verdere afstand en de aandacht voor onze eigen top, wat minder. Op het eind van de dag bleek toch iedereen een aardig visje te hebben gevangen.

Kortom een geslaagde dag.

Dirk van Oostaijen

	Klassering	Lengte
John Koolhoven	1	360
Paul van Oijen	2	210
Dirk van Oostayen	3	134
Jilles van Koutrik	4	113
Alwin Koks	5	104
Wilbert van Biezen	6	46

Vandaag 14 december 2021 werd alweer de laatste wedstrijd zout gevist. De traditionele snertwedstrijd. Met slechts vier leden, John, Alwin, Wilbert en ondergetekende en schrijver van dit stukje proza, verzamelden wij om 07.00 uur op het Pernissehoofd. Wim had weer een bijzonder lekkere pan erwtensoep gemaakt welke door Wilbert om 11.00 uur werd opgediend. Als verrassing had John roggebrood met katenspek meegenomen en juist deze combinatie van soep en roggebrood maakte het geheel tot een heerlijke maaltijd. John en Wim bedankt.



Dan de wedstrijd zelf. Het was een druilige donkergrijze dag welke goed gemaakt werd door de hoeveelheid vis welke door iedereen werd gevangen. Mooie wijting en een paar botjes. Het was ons opgevallen dat de vissen groter waren dan de jaren daarvoor. Mooie wijting van gemiddeld ts de 30-40 cm. De meeste wijting werd ter plekke door Wilbert en mij gefileerd om daar thuis kibbeling of lekkerbekjes van te bakken. Dat gaat zeker lukken weet ik uit ervaring. Qua aantallen gevangen vis lagen de aantallen dicht bij elkaar.



Zelf ving ik een mooie grote wijting. Op zich niet zo bijzonder, maar op deze vis had zich een rivierprik vastgezogen van 17 cm. Een rivierprik wordt ook wel zee-prik, of ook wel zee- lamprei genoemd. Deze ziet eruit als een soort paling en leeft in rivieren en in zee, waaronder in Nederland. Hij kan ruim een meter lang worden en heeft een ronde mond vol tanden, waarmee hij zich als een bloedzuiger vastzuigt aan o.a. zalmen, kabeljauwen, walvissen en dolfijnen, om hun bloed te drinken. Vaak maakt deze zijn gastheer zo zwak dat deze sterft. Tot voor kort was de rivierprik een beschermd vis, maar sinds 1 oktober jl. is door het Ministerie van Economische Zaken besloten dat de streng beschermde status in de flora-en fauna Wet van de rivierprik is komen te vervallen en dat de soort in de Visserijwet is opgenomen en dus door beroepsvissers bevestigd mag worden.



Dan de uitslag. Wilbert werd 4e met 12 vissen, ondergetekende 3e met 13 vissen, Alwin 2e met 15 vissen en 1e werd John met 17 vissen,

Zoals gebruikelijk werd aan de nummers 1, 2 en 3 een cadeaubon uitgereikt terwijl door Leon van Hengelsport Westland een cadeaubon ter beschikking werd gesteld welke werd overhandigd aan Wilbert voor het verzorgen van de snert.

Nu op naar het volgend seizoen. Ik hoop dat er dan meer leden in staat zijn om deel te nemen aan de competitie. Helaas waren een aantal leden door ziekte en andere ongemakken niet in staat om deel te nemen aan veel wedstrijden.

Met vriendelijke sportgroet,

Paul van Oijen

	Klassering	Gewicht
John Koolhoven	1	434
Alwin Koks	2	381
Paul van Oijen	3	345
Wilbert van Biezen	4	330

NAAM		Kanaal door Voornie		Amstel Drecht		Noordhollands kanaal Neck.		Vlaardingse vaart		Kanaal door Voornie		Amstel Drecht		Helmans-wetbering		Amstel Drecht		NH-Kanaal Landsmeer (smeert)		Eindstand		
		PI	Gram	PI	Gram	PI	Gram	PI	Gram	PI	Gram	PI	Gram	PI	Gram	PI	Gram	PI	Gram	Pnt.	Gewicht	Plaats
		24-jun		9-jul		30-jul		12-aug		20-aug		15-sep		1-okt		26-okt		13-nov				
1	Roy Witte	1	16690	3	5560	4	8130	4	3725	2	2970			1	6240	2	10400	5	3080	9	41860	1
2	Wim Klerks	3	9065	5	4670	6	5280	2	4740	1	3090	1	14660	4	2440	5	3460	2	5665	9	37220	2
3	Alwin Koks	10	850	1	12920			5	3360	3	2040					1	21230	1	6625	11	46175	3
4	Kees Kerkhof	2	13790	7	2930	5	6700	11	1705	6	505			2	4260	4	3560	3	5095	16	33405	4
5	John Koolhoven			10	1900	2	10980	1	8360	4	1700	3	5720	8	730			9	1325	18	27490	5
6	Jan Nijgh	6	1040	11	610	8	3110	6	3205	8	385	3	5720	6	1520	3	5650	6	2775	24	18870	6
7	Chris van Trierum	7	1005	2	8620	9	2540	9	2635	7	495	6	3190	3	3320			7	2380	25	18515	7
8	Aad Segboer	5	4065	6	3630	3	8760	10	2575					5	2320					29	21350	8
9	Hans Snels	4	6775	8	2300			8	2865	5	785	7	2380	7	1380	6	1580	8	1895	29	12900	9
10	Jan Wink	9	855			10	1420			8	385	2	7270	9	590	7	1290			35	10390	10
11	Gierard Bakker			9	2270			7	3175			5	4140							21	9585	11
12	Dirk van Oostayen																			26	1705	12
13	Willem Verwaal	8	925					3	4480	10	275	8	1170			8	260			11	5405	13
14	Arie van Bree			4	5120							9	1090							13	6210	14
15	Rene de Vries																			15	3550	15
16	Harry Greive													12	0			11	0	4	3550	16
17	Jordie Meijer																			1	15990	17
18	Bart Markslag									11	85									11	85	18

2021 Uitslagen competitie Zout		Viaardingen Westhavenkade		Nieuwe Waterweg		Pernissehoofd		Noordzee kanaal Veizen-Zuid		Pernissehoofd		Hoek van Holland Strand		Nieuwe Maas Maasboulevard Schiedam		Kijkduin Strand		Pernissehoofd (Snert)		Eindstand		
		PI	CM	PI	CM	PI	CM	PI	CM	PI	CM	PI	CM	PI	CM	PI	CM	PI	CM	Pnt.	CM	Plaats
1	John Koolhoven	2	112	8	0	2	183	3	108	6	45	1	92	2	379	1	360	1	434	7	1448	1
2	Alwin Koks	3	79			4	24	1	193	3	86			1	440	5	104	2	381	10	1179	2
3	Paul van Oijen	4	71	8	0	3	47	2	136	2	153	2	49			2	210	3	345	11	893	3
4	Wilbert van Bleezen			1	25			4	66	1	180			3	216	6	46	4	330	13	817	4
5	Aad Segboer	1	145	8	0	1	217			5	55									15	417	5
6	Arie van Bree	5	63	8	0					4	78									17	141	6
7	Jilles van Koutrik											3	48			4	113			7	161	7
8	Hans van Vliet	6	59	8	0															14	59	8
9	Dirk van Oostayen															3	134			3	134	9